



Information og idèer til forældre på

Sankt Knud Lavard skole - Udarbejdet af forældrerådet.

Kære forældre til børn på Sankt Knud Lavard skole,

I dette idekatalog har vi i forældrerådet samlet en del information om, hvad der foregår på skolen ud over selve undervisningen. Idéen er, at I få et indtryk af, hvad andre klasser har prøvet før, og hvordan de gør – så man kan lade sig inspirere og se, hvad der kunne virke i lige jeres klasse... Vi vil gerne løbende udvide og opdatere kataloget, og forældrerådet modtager meget gerne information om nye tiltag i klasserne via klasserepræsentanterne.



Skolens tilbud ud over undervisningen

Klassearrangementer må ikke ligge søndag formiddag, da en stor del af eleverne vil være udelukket fra at deltage, da de går i kirke.

Efter skoletiden findes der forskellige aktiviteter på skolen:

Lektiecafé: Tilbyder lektiehjælp to dage om ugen. Målgruppen er typisk opdelt, så det den ene dag primært er de mindre elever og den anden dag de lidt ældre.

Kor: Starter efter efterårsferien og foregår fredag efter sidste time. Børn fra 3.-9. klasse kan deltage. Der indøves en ny musical hvert år, som opføres i foråret for hele skolen.

Klaverundervisning: Klassisk og rytmisk klaver på alle niveauer for elever fra 1.-9. klasse. Finder sted om tirsdagen.

Ballet: Therese Bøving`s Balletskolen har balletundervisning på skolen hver dag efter skoletid.

Skolens lokaler, der kan bruges til klassearrangementer (skal reserveres minimum 5 uger før det påtænkte arrangement): Hvis I skal holde (fælles)fødselsdag, legegruppe eller lignende aktiviteter, der handler om klassen og/eller skolen, så kan man, efter aftale med skolens kontor låne følgende lokaler på skolen:

Mælkegangen med skolekøkken og billedkunstlokale: er meget velegnet ved afslutning af fællesarrangementer med varm kakao / pandekager el.lign. Man må gerne inddrage skolegården, hvis den ikke bruges af SFO, og hvis I ikke forstyrrer Balletten.

Madgrupper: Alle elever i en klasse skiftes til at spise hos hinanden.

Overnatning: Der er mange muligheder- f.eks. hele klassen med nogle forældre eller alle forældre - eller fædre/drenge - mødre/piger - på skolen eller privat - eller telt, hytteture o.lign.

Aktiviteter, der har været prøvet i andre klasser: I det følgende vil vi kort præsentere nogle aktiviteter, som andre klasser har haft meget glæde af, bl.a. fordi de kan bidrage til et positivt klima i klassen. Hvad der er godt for lige jeres klasse, må klassens forældre naturligvis finde ud af – men I kan måske finde inspiration her.



Legegrupper: Ideen med legegrupper er, at børn lærer hinanden bedre at kende uden for undervisningssituationen. Det kan f.eks. være ved at man besøger hinanden hjemme på skift. Det kan også være, at man mødes i skolens lokaler (jf. ovenfor), f.eks. hvis det volder for store problemer, at tage flere børn med hjem. Det vigtige er, at man sætter grupperne sådan sammen, at der indgår både piger og drenge, typisk 3–4 børn i alt. Efter at hvert barn har inviteret gruppen, sammensættes grupperne på ny. Det kunne f.eks. ske via hjælp fra klasselæreren, som har et indgående kendskab til, hvilke børn der kunne have glæde af at være sammen i en legesituation. Det vigtige er, at de forældre der holder legegruppe, gør det i det omfang, de selv ønsker og har mulighed for, og at det er valgfrit, hvornår og hvor længe man vil holde legegruppe.



Fælles fødselsdage: I stedet for individuelle fødselsdage kan man holde dem fælles - f.eks. for alle børn født i samme periode. Fordelen er bl.a., at man er flere forældre om arrangementet, så belastningen for den enkelte bliver mindre—dermed bliver det mere sandsynligt, at alle elever kan holde fødselsdag. Man kan lave mere "krævende" fødselsdage, når man er flere voksne om det. Det er også nemmere at invitere hele klassen på denne måde og ikke kun drenge/pigegruppen.

Middagsaftaler: Alle familier i en klasse skiftes til at spise hos hinanden. **Overnatning:** Kan både være på skolen, eller i privat regi. På skolen kan man overnatte, enten alle elever, eller kun mødre/piger eller fædre/drenge.



Julearrangementer



Nissevenner: Hver elev er nisse-ven for en anden elev og giver små gaver i løbet af december måned, uden at modtageren ved, hvem der er giver. Man skal dog forberede legen godt, f.eks. sørge for, at alle børn får gaver / forældrene skal huske deres børn på, at de skal tage en pakke med. Mest egnet for mellemtrinnet. **Kalendergaver:** hver elev har en gave med, og der udtrækkes én elev, der får dagens kalendergave. Gaverne skal kunne gives til både dreng og pige. **Juleklip og -klistre:** Et par forældre køber materialer i f.eks. Panduro i forvejen, andre laver varm kakao eller bringer småkager med. Måske kan man invitere søskende med.



Klasseudflugt/skovtur: En gang i løbet af året kan hele klassen samt forældrene og søskende mødes i f.eks. Dyrehaven til en picnic el.lign. Husk en „plan B“ i tilfælde af regn, f.eks. ved at reservere gymnastiksalen. Husk

også, at stedet skal kunne nås uden bil,  da man i modsat fald skal organisere transporten. Ikke alle har bil. "Kend din by": Elever og forældre er på SMS-løb i grupper rundt i Lyngby. www.kenddinby.dk



Fælles spising: Hver familie medbringer mad til en fælles buffet. Især i de yngre klasse sidder børnene ikke længe ved bordet. Derfor er det godt, at der arrangeres fx et lille løb, hvor 5 forældre laver stjerne-løb for børnene, mens de øvrige forældre gør maden færdig. Skab traditioner - slut aftenen med "finsk rundbold" børn mod voksne eller andet. Hvis man lægger klassearrangementerne i tidligt efterår og sent forår, kan man være ude. Evt. kan børnene selv lave mad (f.eks. i skolekøkken). I gymnastiksal findes stole/borde.

Pandekagebagning er et hit! : Skolekøkken kan lånes. Skal reserveres på forhånd. Oplagt til et eftermiddagsarrangementer, som en eller to forældre indkalder til.

BFU-ordning: Biografklub i Lyngby. Børnene meldes til (sammen), og der arrangeres evt. fælles transport så børnene føler, at de får en fælles biograftur. BFU-program uddeles til alle klasser i august måned.

Klassearrangementer med eller uden hele forældregruppen



Arbejdslørdag: Ud over de to årlige arbejdslørdage på skolen, har nogle forældre praktiseret at sætte børnenes klasselokale i stand – ofte ved at male klasselokalet, når/inden klassen flytter op på Frans Assisi- gang, hvor de så skal være de efterfølgende tre år. Planlægning af dette sker ved at henvende sig til kontoret, som sørger for, at materialerne bliver indkøbt.

Hente/bringe ordning: Hvor børnene følges til/fra skole. At forældrene giver sig god tid til afhentning af børnene ved arrangementer, så både børn og voksne lærer hinanden at kende.

Kontakt mellem børn inden 1. skoledag:

Kan aftales ved arrangementet i marts.

Følgende ordninger har været afprøvet i forskellige klasser og kan måske tjene som inspiration:



Fælles ordninger:

Gaver til fødselsdage: Forskellige modeller har været afprøvet:

-Enhver medbringer en gave til 20–30 kroner

-Man samler ind og giver én fællesgave, som så er mere interessant end de mange små gaver.

-Forældrene til fødselsdagsbarnet køber selv en gave til deres barn på vegne af klassen. De kender jo bedst barnets ønsker. Dermed undgår man også, at skulle samle pengene ind.

-Den elev, der sidst havde fødselsdag, køber en gave til den næste fødselar.

Gaven gives med fordel i klassen, så alle er med, lige meget om de deltager i selve fødselsdagen eller ej. I alle tilfælde skal der fastsættes en beløbsramme.

VIGTIGT: fødselsdagen er en vigtig begivenhed for fødselsdagsbarnet. Det betyder derfor meget, at de inviterede meddeler, at de kommer, eller altid husker at melde tilbage, såfremt man ikke har mulighed for at deltage! Læreren er ikke ansvarlig for de forskellige arrangementer omkring gaveudveksling.

Økonomisk hensyn:

Da alle familier skal have mulighed for at deltage, skal arrangementernes pris holdes på et fornuftigt prisleje. Det er derfor en god ide, at familierne medbringer hjemmelavet mad, i stedet for at bestille maden udefra.

Med venlig hilsen
Forældrerådet

Opdateret April 2016

